

BAVNEN



**LOKALHISTORISK
FORENING FOR AABY SOGN**

32. årgang 2019

Meddelelser fra foreningen



Indbydelse til ordinær generalforsamling:

TIRSDAG DEN 26. MARTS KL. 19,30

AABYBRO EFTERSKOLE PÅ KÆRVEJ 7-9

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
*På valg: Marie Albrektsen, Nina Prebensen
og Kirsten Nørgaard*
6. Valg af suppleanter
7. Valg af to revisorer
8. Kontingent
9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen fortæller Svend Andersen om Aabybro fra stationsby til moderne egnscenter

“En tur i ord og billeder om stationsbyens forvandling”

Foreningen vil som vanligt være vært ved et let traktement.

Forsiden: Manufakturhandler Carl Nissens forretning på Østergade 3, hvor der i dag er Tatovør og Solcenter. Bygningen blev opført i 1909 af manufakturhandler Blichfeldt Johnsen, der drev forretning her, til han i 1917 solgte til Carl Nissen.

Mindeord om Dorthe Vad med stor tak for hendes indsats



Da Dorthe Vad i 2011 blev pensionist, havde vi den store glæde, at Dorthe både havde tid og lyst til at træde ind i bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening for Aaby Sogn. Dorthe besad en stor viden og interesse for lokalhistorien og havde flere gange været dirigent ved vores generalforsamlinger.

Gennem sit arbejdsliv havde Dorthe tilegnet sig stor erfaring med kommunikation ud ad huset, hvilket vi havde stor glæde af, og som sekretær i foreningen leverede hun altid hurtige og præcise referater. Især hendes fortrolighed med IT var en stor gevinst for foreningen. Det var således hendes fortjeneste, at foreningens mange billeder blev gjort tilgængelig via GV-arkivet på vores hjemmeside "jammerbugthistorie.dk", som hun holdt ajour.

Det var også Dorthe, der skrev BAVNEN fra 2011 til 2018. Det var et arbejde, hun var meget glad for at udføre, og som vore medlemmer og bestyrelsen var hende meget taknemmelig for.

Den 28/9 2018 døde Dorthe efter flere års kræftsygdom.

Æret være Dorthes minde



Vi passer på lokalhistorien

I foreningens lokaler i kælderens på den gamle realskole, nu Aabybro Efterskole, Kærvej 7-9 mødes vi hver mandag kl. 14-17. Gæster har vi hver gang, og det glæder os, når folk dukker op til en snak om det lokalsamfund, der var engang. Det er også ad den vej, vi får tilføjet nye oplysninger til bl.a. vores billedsamling. Så kik endelig ned - der er kaffe på kanden.

Vi har en forgang, et køkken samt vores udstillingslokale, så pladsen er lidt trang. Vi mangler katastrofalt både arbejdsplads samt depotrum. Alt, hvad vi modtager, skal således placeres blandt eksisterende materialer. Men alligevel

Før du smider dine gamle ting væk, så lad os kikke dem igennem til sortering. Det gælder genstande af lokalhistorisk interesse, dokumenter, billeder, fotoalbum, dåbsattester, ejendoms papirer, regnskaber, dagbøger, kærestebreve, lydbånd, videobånd, film m.m.

Vi opbevarer og registrerer, og du får en kvittering på det afleverede, hvor der står, hvad vi må gøre med det indleverede.

Støt vores forening - fortæl om den. Vores kontingent er ganske billigt. **40 kr. for enlige og 70 kr. for ægtepar.**

Beløbet kan indbetales personligt i vores åbningstid eller til foreningens konto i SparNord:

Reg. nr. 9210 - konto 0380204312 -

Husk at opgive navn ved indbetaling på vores konto.

Har du husket at opgive mailadresse til vores kasserer?

Vi sparer porto, så det vil hjælpe os meget at kunne benytte mail.

Alt vores materiale bliver efterhånden søgbart. Vil du se billeder fra vores samling, så benyt www.arkiv.dk og skriv blot "Aabybro" i søgefeltet. Du kan også finde os på www.jammerbugthistorie.dk - eller på FaceBook, søg gruppen: "Lokalhistorisk Forening Aabybro" Vi lægger også billeder op i: "Du ved du er fra Aabybro"

Lokalhistorisk Samråd

Lokalhistorisk Forening for Aaby Sogn er medlem af Lokalhistorisk Samråd, som er en slags paraplyorganisation for foreninger og sognegrupper fra hele Jammerbugt Kommune med lokalhistorisk interesse.

Formålet med Samrådet er blandt andet at fungere som forhandlingsorgan til de kommunale myndigheder og fremme samarbejdet både med kommunen og mellem foreningerne.

Som lokalhistorisk forening har vi som målsætning at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, lyd, trykt materiale og andre data med tilknytning til de enkelte sogn.

Det kan være meget besværligt, og det er bestemt ikke gratis at gøre det på en forsvarlig måde, så arkivalierne også er tilgængelige for fremtiden.

Her har Samrådet spillet en stor rolle ved at fremme og understøtte en ensartethed i løsning af disse opgaver gennem brugen af arkiveringssystemet Arkibas, som er finansieret netop gennem en kommunal aftale med Samrådet. Samtidig giver det os mulighed for at dele alle vores registreringer med hinanden - ja, med hele Danmark gennem portalen Arkiv.dk.

Ligeledes gennem Lokalhistorisk Samråd deltager tre medlemmer af vores forening lige nu i et arkivfagligt kursus opdelt i 5 moduler. Et kursus, der lærer os om korrekt behandling og opbevaring af arkivalier, om billeder og billedbehandling, formidling af lokalarkivets samling samt om arkivlederens ledelse og opgaver.

Teknisk apparatur, arkiveringsmateriale m.v. er dyrt, men gennem Samrådet har vi mulighed for at anskaffe disse ting og administrere og placere dem, så vi alle kan få glæde af det.

Væsentlig er det også, at vi gennem Samrådet har et netværk, altså personer, vi kan henvende os til med små og store problemer, der vedrører arbejdet med en lokalhistorisk forening.

Idrætsklubben Dynamo



Dynamo Kiev, Dynamo Moskva, Dynamo Dresden - ja mange, især østeuropæiske storklubber, bærer navnet Dynamo. Både i 1995 og i 1999 spillede AaB oven i købet mod Dynamo Kiev på Aalborg Stadion.

I perioden fra 1961-1970 havde Aabybro også en fodboldklub med Dynamonavnet - nemlig "Idrætsklubben Dynamo".

Der var således i perioden 1961-1970 to klubber i byen med fodbold på programmet, og selv om mødet mellem de to klubber ikke nåede samme højder som nutidens kampe mellem Brøndby og FCK, så kunne mødet mellem de to lokale klubber her i byen både skabe stærke følelser og spændinger mellem tilhængerne.

Aabybro Boldspilklub blev stiftet i 1920 og holdt til i og omkring Lystanlægget, hvor de fra 1955 også havde deres klubhus. Det var her, det foregik, hvis man ønskede at spille fodbold i Aabybro.

Mange oplevede dengang byen delt i to dele. Der var stationsbyen og så dem lidt udenfor - fra Heden - og i denne sidste gruppe var der mange, der ikke rigtig følte sig hjemme i byens fodboldklub. Lidt nedladende blev de kaldt "hedebukke".

Rosenlundområdet eller "Heden", som det i daglig tale blev kaldt, var det område, som lå øst for Birkelsevej-Aaby Søndre Gade og mod nord afgrænset af banelinien, hvor der nu er cykel- og gangsti. Området bestod tidligere af dårlig jord, der en gang lå hen som hede, deraf navnet "Heden". Ja, for at tydeliggøre forskellen, havde området trods byens størrelse sin egen brugsforening, Rosenlund Brugs. Den anden brugsforening var placeret på Kattedamsvej, og der handlede man i hvert fald ikke, hvis man kom fra Heden.



Til venstre Rosenlund Brugsforening

Der er altid blevet spillet en del fodbold på Heden, så i 1961 var der nogle mennesker fra Rosenlundområdet, der tænkte: "Vi laver da vores egen fodboldklub". Den 6. november 1961 blev der afholdt stiftende generalforsamling for Idrætsklubben Dynamo hos Aksel Nielsen i Østergade. Den første bestyrelse kom til at bestå af: Cornelius Jensen, Christian Jensen og Aksel Nielsen. Cornelius Jensen blev herefter valgt som foreningens første formand.

Hvorfor navnet Dynamo? Det var måske inspireret af de førnævnte østeuropæiske klubber, eller måske tænkte man blot på noget med at skabe lys for ungdommen. Eller noget med energi og power. Onde tunger påstod, at navnet skyldtes, at der var så dårlig belysning på deres fodboldbane - det grinede man meget af i andre klubber. Men det var først senere, man overhovedet fik lys på banen - ja, en rigtig fodboldbane i det hele taget.



Spilledragt blev valgt. Rød- og sortstribet trøje, hvide bukser og sorte strømper med rød bort. Det endte vist med sorte bukser.

Klubbens logo blev tegnet af Egon Hansen. De rød/sorte farver gik igen, og selvfølgelig skulle der være en dynamo på logoet med navnet Dynamo placeret i midten.



Tøjet var i orden, men man skulle også have en bane at træne og spille på. I begyndelsen spillede man på markedspladsen ved Rosenlund, men på grund af Nørhaves stadig større opgravning af grus i området blev pladsen for trang for fodboldpillerne.



*Vinder af Vestvendysssels Drengeturnering i puslingerækken 1967:
Lars Meulengracht, S Pedersen, C L Pedersen, B Mejlholm, K U Jensen, T Mortensen,
Jan Tindbæk, C Christensen, Kurt Grøn, B Grøn, B Kildegaard, B Justesen, C Smith,
N J Rasmussen. Træner: Egon Christensen*

Et brev blev sendt til kammerherre O. Skeel med en forespørgsel, om det var muligt at få stillet et stykke jord i nærheden til rådighed til en boldbane. Tilsyneladende kom der ingen positivt svar fra kammerherren, men i stedet for fik man af kommunen stillet en mark til rådighed på Toftevej, hvor der kunne laves en træningsbane. At jorden var fyldt med sten betød blot, at opsamling af disse hørte med til at spille fodbold i Dynamo.

Omklædning foregik i en gammel skurvogn, man havde fået stillet til rådighed. Der var ikke indlagt vand, så badning skulle foregå derhjemme efter træningen.

Turneringskampe blev spillet på Aabybro Centralskoles baner. Fodboldklubben Dynamo var i gang, og senere kom pige- og damehåndbold til.

Klubbens økonomi hvilede, foruden på et beskedent kontingent, på indtægten ved amerikansk lotteri samt på afholdelse af andespil, som altid foregik på torsdage på Aabybro Kro.



Efter fem år med stigende medlemstilgang kunne Dynamo i 1966 fejre en oprykning, idet førsteholdet i serie 5 vandt samtlige kampe i deres kreds og endda med så flot en målscore som 112-10. Holdet fortsatte til JBU's mesterskab for serie 5 hold, men måtte efter tre sejre se sig slået. Glæden ved oprykningen til serie 4 med spændende kampe mod bl.a. Aabybro Boldspilklub i vente var dog i behold.

Det succesrige oprykningshold bestod af:

Knud Pedersen, Jørgen Thomsen, Vagn Larsen. Leo Andersen, Jørn Eriksen, Jens Erik Jensen. Hans Mortensen, Flemming Christensen, Niels Erik Hansen, Christian Jensen, Kurt Jensen. Træner for holdet var Niels Pedersen.

Indtil 1968 havde Dynamo spillet deres turneringskampe på banen ved Aabybro Centralskole, men da noget af idrætspladsen skulle inddrages i forbindelse med en udvidelse af skolen, måtte klubben se sig om efter en anden hjemmebane. Efter tilladelse fra Aaby-Biersted sogneråd fik man mulighed for at anlægge en bane ved siden af klubbens træningsbane ved Toftevej. Arealet var den tidligere “nye” markedsplads bag ved Aaby Søndre Skole, og da der ikke mere skulle afholdes marked i byen, ville banerne kunne holdes i god stand. Frivillige fra klubben gik med det samme igang med at planere og tilså banen, så den kunne være klar til den følgende sæson. Man var glad for den nye bane, selv om man derved sagde farvel til omklædnings- og bademulighederne på Centralskolen. Ønsket om eget klubhus kunne ikke tilgodeses, så arbejdsvognen var stadig i brug. Egentlig ønskede man også plads til endnu en træningsbane, da klubben var i rivende udvikling. Dette blev drøftet med repræsentanter fra kommunen. Ved disse drøftelser kunne man tydeligt fornemme politikernes manglende forståelse for, at der skulle være to klubber i en by af Aabybros størrelse, og da Aabybro Boldspilklub jo havde både gode træningsforhold og et klubhus, var det vel muligt at samarbejde. Blev der sagt!



Aabybro Boldspilklubs klubhus i Anlægget

Hvorfor valgte man Dynamo som sin klub?

Ja, ved flere generalforsamlinger kunne klubbens formand, Christian Jensen, berette, at når det gik så godt i klubben, skyldtes det først og fremmest det gode kammeratskab og sammenhold, der var i klubben, og der hersker da heller ikke tvivl om, at pionerånden i klubben betød en masse. Klubbens motto var: "Tab og vind med samme sind" - men ånden var også præget af: "Vi skal vise dem - skal vi!"

Opbakningen til klubbens arrangementer var stor. Et år var mere end 80 børn tilmeldt klubbens weekendløjr, der foregik i Lynggården i Tranum, hvilket giver et billede af, hvor mange børn, der søgte klubben. Og det var ikke udelukkende "hedebukker".

Det var bestyrelsesmedlemmer med ægtefæller, der stod for denne tur, der skulle ryste flokken af drenge A, drenge B, puslinge og juniorspillere, samt håndboldpigerne sammen.



Dynamos håndboldpiger: Ole Ottesen var træner. Herefter Anne Mette Rasmussen, Lise Lotte Jensen, Lone Pedersen med pokalen, Lone Ørtoft og Anette Mortensen.

Nederst fra venstre Jane Simonsen, Karin Poulsen, Susanne Lykke og Anni Dahlstrup Jensen

I 1967 fik bestyrelsen i Dynamo en indbydelse fra formanden for Aabybro Boldklub, snedkermester Juhl Jensen, vedrørende en snak om en sammenlægning. Dynamo havde den største ungdoms-afdeling, medens Aabybro Boldspilklub havde faciliteterne, men man skulle alligevel frem til slutningen af 1969, før en sammenlægning blev en realitet.

To kulturer skulle smeltes sammen, og det krævede flere møder og diskussioner de to foreninger imellem samt internt i den enkelte forening, inden der skulle afholdes generalforsamlinger i de to klubber.

På det tidspunkt havde Dynamo seniorhold i serie 4 og 5 samt et Old Boys hold.

I ungdomsafdelingen var der tre puslingehold, to drengehold samt et juniorhold, og i håndboldafdelingen var der tre pigehold.

Ved generalforsamlinger i henholdsvis klubhuset i Lystanlægget og på Aabybro Afholdshotel blev sammenlægningen vedtaget med flertal i begge klubber. Der var dog stor forskel i holdningen til sammenlægningen.

I Aabybro Boldklub stemte 27 for og tre imod, og én afleverede en blank stemmeseddel. I Dynamo stemte 22 for og 21 imod, og tre undlod at stemme.

Skepsis over for Aabybro Fodboldklub herskede altså stadig blandt Dynamofolk, men sammenlægningen var en realitet, og det betød, at klubberne nu kunne indkalde til en stiftende generalforsamling for den nye klub på Aabybro Centralskole den 26. november 1969.

71 medlemmer af de to foreninger deltog i generalforsamlingen, og ud af de ni nye bestyrelsesmedlemmer kom de syv fra Dynamo.



Historien om Idrætsklubben Dynamo kan ikke skrives uden at fremhæve Christian Jensen, der var med fra klubbens start og formand fra 1962 og frem til sammenlægningen. Han blev også valgt som den nye forenings første formand.

Christian Jensen var ikke blot en dynamisk og samlende figur i Dynamo, men ifølge arkivets papirer også en særdeles målfarlig angriber på Dynamos fodboldhold.

Allerede i slutningen af 50'erne snakkede man om at bygge en idrætshal i Aabybro, men det hele gik i stå.

I 1966 tog fodboldklubben Dynamo gennem Christian Jensen initiativ til indkaldelse af samtlige idrætsforeninger i Aaby-Biersted kommune for at få halplanerne taget op til ny behandling. Ved også at involvere borgerforeningerne i Aabybro, Biersted og Nørhalne lykkedes det at få kommunen i tale, og et haludvalg blev nedsat med Christian Jensen som formand. Det endelige resultat kender vi jo.

Igennem mange år har han været en vigtig og central person for idrætslivet i Aabybro - ja, for byen i det hele taget.



Idrætsforeningen Dynamos mangeårige formand, Christian Jensen

Da Aabybro fik butikcenter



Brødrene Lindholms gård, der måtte vige for et indkøbscenter

Den 10. august 1971 kunne man i daværende Aalborg Stiftstidende læse, at de to sammenlagte brugsforeninger i Aabybro, Aaby By Brugsforening og Rosenlund Brugsforening - ville indlede et nyt supermarkedsbyggeri ved Østergade. De havde netop købt et areal til formålet af brødrene Lindholm, men da arealet langt oversteg, hvad de skulle bruge til deres byggeri, henvendte de sig til kommunen med et godt tilbud. Det gik i al sin enkelthed ud på, at kommunen vederlagsfrit kunne overtage det resterende areal mod at forestå planlægningen af et butikcenter, anlægge parkeringspladser og byggemodne hele området. Se, det var da et tilbud, som oven i købet faldt fint i tråd med byrådets spekulationer om, hvor det stadig stigende antal borgere kunne lægge deres indkøb - så selvfølgelig var man interesseret og klar til et samarbejde med Brugsen/FDB.



Den første skitse til planerne for et indkøbscenter i Aabybro

Et butikscenter ville være en stor gevinst for byen. Men selvfølgelig da også for Brugsen, idet man forestillede sig, at et butikscenter med specialforretninger ville trække mange oplandskunder til byen.

Det "gratis" tilbud fra Brugsen/FDB var dog forbundet med store udgifter - så store, at kommunen ikke i første omgang havde råd til at undvære de 700-800 tusinde kr. som en fuldstændig byggemodning ville koste.

Ved et byrådsmøde i juli 1971 blev planerne for centret fremlagt samtidigt med, at der blev forevist en model af området med et stort FDB supermarked som det centrale samt flere specialforretninger i varierende størrelser - både skitseforslag og model var udarbejdet af arkitekt Kjeld Maltha fra Aalborg. Bygningerne i centret skulle laves, således de kunne opdeles. Der skulle være torveområder samt parkeringspladser til 150 biler. (Se tegning på foregående side).

Prisen for grundene var sat til 225-230 kr. pr. kvadratmeter. På mødet blev man enige om, at nedsætte et centerudvalg, da der var mange problemstillinger, der skulle tages højde for, og på samme møde blev det foreslået at afsætte halvdelen af beløbet til byggemodningen på kommende budget, således at man kunne komme i gang med første etape af byggemodningen.

I 1972-73 var man i fuld gang. Priserne for grundene var steget til 275 kr. pr. kvadratmeter bebygget areal og 135 kr. for gårdareal, med en indbygget, procentvis månedlig stigning i prisen for at få forretningsdrivende til at slå til så hurtigt som muligt, så man kunne få det til at ligne et butikscenter. Og det skete da også.

Ved Brugsens rejsegilde den 24. april 1973 kunne brugsuddeler Poul Christensen begejstret fortælle, at deres kommende byggeri ville udgøre 930 kvm., hvoraf salgsarealet tegnede sig for 555 kvm, og de havde endda sikret sig plads til eventuel udvidelse.

Den nye butik skulle indrettes med selvbetjening og med 30 løbende meter køledisk og 1000 meter hylder og med 10 ansatte i butikken.

Åbningen af Aabybros første og største supermarked fandt sted den 28. juni 1973, men det blev imidlertid ikke Brugsen, der blev den første forretning i centret - den ære tilfaldt tøjforretningen "EC-

Herre- og drengetøj”. En tredje forretning var også allerede på vej, nemlig Den Frie Købmands Supermarked, som afholdt rejsegilde den 23. august 1973 med forventet indvielse i november. Den Danske Landmandsbank ville samtidig leje sig ind i enden af samme bygning for at åbne filial der. Det nye supermarkeds leder skulle være John Sunke, og i byen blev forretningen da også kun kaldt for “Sunke”. Senere blev det til “Jansen Supermarked”, “Favør”, “Super Best” - og nu “Meny” med Vagn Tidselbak som butikschef.



I 1973 var endnu en forretning under opførelse som den fjerde i centret. Det drejede sig om blomsterhandlerne Jonna og Knud Andersen, der skulle “dele” forretningsejendom med tekstilhandler Jørgen Kinnerup, som imidlertid ikke ønskede at bygge med det samme, men ville vente til 1974. Begge parter havde i forvejen forretninger i Vestergade.

Aabybro kommune havde på dette tidspunkt også skrevet slutseddel med “LH Radio”, Østergade 24, som ville bygge forretning ved centertorvet, hvor der idag er børnetøjsforretning, samt med læge

Hans Jelert, som ønskede at oprette en ny lægeklinik i centret. Denne sidste slutseddel blev dog ophævet efter en række stridigheder mellem kommunen og lægen om bl.a. prisen.

På et tidspunkt havde kommunen også planer om oprettelse af en børnetandklinik i centret, da der fra 1. august 1972 var trådt en ny lov om oprettelse af kommunale skoletandplejeklinikker i kraft, og kommunen havde indtil da kørt på en dispensation. Det blev dog ved planerne, og senere blev klinikken da også bygget på et mere hensigtsmæssigt sted, nemlig nær skolen overfor Biblioteket.



MC-Gardiner i 1974 - derefter en ubebygget grund for Brugsens bygning

6. juni 1974 åbnede Martin Christensen, Vadum, en gardinforretning i centret. "MC-Gardiner". Udover banken var det den 5. forretning i Aabybro-Centret. Senere på året kunne såvel tekstilhandler "Kinnerup" og førnævnte "LH-Radio" åbne deres forretninger, så ved udgangen af 1974 kunne Aabybro-Centret med rette leve op til sit navn med syv forretninger og en bank.

To år var gået siden den første forretning blev åbnet, så nu var det på tide med en officiel indvielse. Den 17. maj 1975 blev daværende viceborgmester, Andreas Larsen i hestevogn hentet på kommunkontoret og bragt til centret under eskorte af 10 ryttere fra Fristrup Rideklub. I centret markerede viceborgmesteren indvielsen ved sammen med centrets formand, John Sunke, at hejse de fem faner med centrets bomærke lavet af KB-Skilte i Pandrup.

1975 var også året, hvor der åbnede to nye forretninger. I starten af august åbnede optiker Erik Brauner sammen med sin kone forretningen "Brauner Brilller" ved siden af "MC Gardiner", og en måned senere var Aase og Kurt Gravesens færdigbyggede forretning, "Centermagasinet" eller "Center-Sport", som den også blev kaldt, klar til indvielse. Det var en forretning med legetøj, sportsartikler, lædervarer og træsko. Parret havde tidligere drevet forretning i Løvvangscentret i Nørresundby.



De to følgende år kom yderligere fem forretninger til samtidig med, at "Sunke" udvidede sin forretning med 250 kvm. ved at inddrage det tidligere lager til butikslokale og samtidig bygge nyt kontor- og lagerlokale.

I 1976 flyttede Helga Petersen sin fotoforretning, "Puch Foto" fra Vestergade til centret. Samme år fik byen sin "Matas", hvor der i dag er brilleforretning, idet Jørgen Mikkelsen, der tidligere havde bestyret en lignende forretning i Brønderslev, nu startede op i Aabybro.

I 1977 overgik "MC Gardiner" til at drive forretning fra gardinbus og solgte forretningen til Knud Dam Jensen, som istedet åbnede en forretning, som han kaldte "Papirhuset" - en forretning, der blev kendt viden om, idet varesortimentet foruden papir- og kontorartikler efterhånden også omfattede gaveartikler, tasker, spil, bøger, fest-

artikler m.v. I daglig tale blev indehaveren blot kaldt "Papir-Knud", og hans motto var: "Det vi ikke har - skaffer vi".

I flere omgange blev der bygget til og om i forretningen for at kunne huse det stadig større vareudvalg.



Knud Dam Jensen

En af byens ældste forretninger, slagter L. Knudsen og Søn, på Kattedamsvej 5, kunne i slutningen af 1977 holde rejsegilde på deres nye slagterforretning i centret med forventet åbning i februar 1978. Forretninglokalet kom til at ligge ved siden af skotøjshandler Prydsøs forretning i centret. Den gamle forretning skulle stadig bestå, idet der fortsat skulle slagtes på Kattedamsvej, medens opskæring og pølsefabrikation ville ske i den nye forretning, som skulle indrettes med stort pøsemageri samt med et vareudvalg med alt indenfor tilbehør til frokost- og middagsretter.

Forretningen lukkede dog efter nogle år i centret, idet konkurrencen fra de to supermarketers slagterafdelinger blev for stor. Butiksarealet blev overtaget af byens første Fakta-forretning, der senere flyttede ind i Superbrugsens lokaler for senere at flytte til Passagen nær rutebilstationen.

**-alt på eet sted i
Aabybro-Centret**



CP-UDSTYR . TLF. 24 25 86
 PRYDSØ SKO . TLF. 24 10 18
 KINNERUP TEXTIL . TLF. 24 12 85
 AABYBRO BLOMSTER . TLF. 24 10 70
 SUNKE FAVØR . TLF. 24 19 88
 BRUGSEN . TLF. 24 18 88
 LH RADIO/ HI-FI . TLF. 24 14 00
 DEN DANSKE BANK . TLF. 24 19 00
 PUC-FOTO . TLF. 24 17 24
 PAPIRHUSET . TLF. 24 20 40
 BRAUNER BRILLER . TLF. 24 22 22
 CENTERMAGASINET . TLF. 24 19 76
 MATAS MATERIALISTEN . TLF. 24 23 48
 EC HERRE-OG DRENGETØJ . TLF. 24 17 49
 SLAGTER L. KNUDSEN & SØN . TLF. 24 21 22
 AABYBRO TÆPPE- OG GARDINCENTER ApS




I 1978 var Aabybro-Centret udbygget, men som det ses på annoncen, er det andre navne, man møder idag.

Nogle forretninger er helt forsvundet fra bybilledet - bl.a. Brugsen, som startede det hele - medens nye er kommet til. Aabybro-Centret har vist sig levedygtigt, omend det lige nu ikke kan løbe fra alderen.

Nye planer er på trapperne, men det bliver en helt anden historie.

Dette indlæg er skrevet med baggrund i avisartikler fra Vendsyssels Tidende samt Aabybroposten 1971-78

Og så kom der lys i Aabybro

Når folk går tur på Vestergade og kommer forbi nr. 9, den ejendom, der i dag huser frisørsalonen, "Klipoteket", er der sikkert ikke mange, der tænker over, at lige her startede Aabybros Elektricitetsværk.



Den 3. september i 1907 stiftedes "Andelsselskabet Aabybro Elektricitetsværk" med hele 41 andelshavere, hvor de store interessenter var højskolen, realskolen, kroen og stationen. Efter nogle startgenvordigheder kom der lys!

Det skete den 15. januar 1908, hvor også 15 gadelamper lyste op i midtbyen.

Smedemester N.P. Faaborg fortæller, at han netop på den dag var med Poul Knøsgaard til et arrangement i Brovst. Da de på hjemturen kørte over Ryå, så de "ildhavet skinne over Aabybro" - en oplevelse, de aldrig glemte.

Cementstøber Thomas Jensen, som var elev på Aaby Højskole, fortalte om lyspremieren på højskolen: "*Pludselig tændtes fire store ildkugler, og det havde nær chokeret os alle*".

I 1959 var det slut med den lokale el-produktion i byen - de små elværkers tid var forbi. Samtidig skiftede man fra jævnstrøm til vekselstrøm.



Nuværende bestyrelse

Formand:

Svend Andersen, Liljevej 26
Tlf. 42 27 30 11 - Mail: svand@me.com

Næstformand:

Marie Albrektsen, Torngårdsvej 37
Tlf. 98 24 12 05 - Mail: maja37@mail.dk

Kasserer:

Nina Prebensen, Mortensgade 29
Tlf. 98 24 18 11 - Mail: nina.prebensen@me.com

Sekretær:

Anne Sofie Splid Klemar, Fasanvej 3B
Tlf. 22 35 07 77 - Mail: annesofieklemar@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Esben Jensen, Falkevej 22
Tlf. 30 28 83 21 - Mail: falkevej22@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Kirsten Nørgaard, Caprifolievej 3
Tlf. 98 24 17 18 - Mail: vildmosekartoflen.dk

Bestyrelsesmedlem:

Egon Christensen, Birkevangen 2, Birkelse
Tlf. 21 43 18 58 - Mail: cegon@mail.dk

Vores byvåben/kommunevåben



Aabybros byvåben med sværdet og de to svaner blev afsløret den 17. september 1971. Sværdet er fra bondeføreren Skipper Clement, og de to svaner i forsvarsstilling symboliserer vendelboernes stridbare sind



Kommunevåbenets motiv er Jammerbugten, det blå hav og det grønne land, hvorover mågen flyver og markerer kystlinjen. Fuglen er fri, har overblik og kigger fremad og favner samtidig hele området. Motivet blev den 18. september 2006 registreret i Kommunevåbenregistrering for Jammerbugt Kommune



Fra Lokalhistorisk Forening for Aaby Sogns lokale på Kærvej 7-9